

Den mark som föreningen har sina fastigheter på tillhörde en gång i tiden Valsta Gård. Gården tillhörde Steninge fram till 1902, då den friköptes av lantbrukare Jonsson.

År 1911 köptes gården av Ivar Wallin. På 1930-talet fick Valsta Gård fastighetsbeteckningarna Valsta 1:² och Ekilla 2:³. Gården var i Wallins ägo till 1957 då Märsta Kommun köpte gården.

Gården omfattade 190 hektar varav 100 hektar bestod av åkermark och 90 hektar av skog. Gården som låg i dalen nedanför Kunskapens Hus bestod av mangårdsbyggnad från 1700-talet, byggd i trä med 7 rum och kök. År 1930 renoverades huset och el och avlopp installerades.

Det fanns även en arrendatorsdel på 4 rum och kök, en rättarbostad på 5 rum och kök. En ekonomibygnad i sten, byggd 1885 för 13 hästar och 50 nötkreatur. Mer upplysningar om Valsta Gård finns i Hembyggsföreningens skrift "*Gamla Märsta i ord och bild*" nr. 1 från 1980.

I mitten av 1960-talet var det stor bostadsbrist i landet. Regeringen beslöt då att en miljon lägenheter skulle byggas under en kort tidsperiod. Det så kallade "Miljonprogrammet" skapades.

Hösten 1966 presenterades en byggplan och den 1 november 1966 bildades vår förening **HSB:s Bostadsrättsförening Granen i Märsta**.

År 1968 tas beslut om att hus skall byggas enligt A-betongsmetoden och JM får uppdraget. Byggnationen är klar den 15 mars 1970, vilket vi räknar som födelsen. Där skogen stod tät finns idag bostadshus. År 2000 firades med pompa och ståt vårt 30-års jubileum.

Efter krisåren på 1970-talet finns intresse att starta om som BRF igen, vilket påbörjas 1980. År 1985 väljs BRF:s styrelse av enbart i föreningen boende medlemmar.

Valsta Gård - I början på seklet

Olle Wallin är född på Hargs gård i Odensala år 1906. Han har vuxit upp på Valsta Gård i Husby-Ärlinghundra socken. Fadern Ivar Wallin inköpte gården 1911 av en lantbrukare vid namnet Jonsson vilken i sin tur förvärvat äganderätten år 1902 då den friköptes från Steninge.

När Ivar Wallin köpte gården var den "ganska nedgången". Gården rustades därför upp och familjen Wallin flyttade in den 14 mars 1913. Gården omfattade vid inköpet 190 hektar.

Ekonomibygnaden var uppförd i sten och hade byggts av "snusmalare" Bäckström år 1888. Det vill säga under den tid gården låg under Steninge. Bäckström var den dåtida ägaren till Steninge tobaksfabrik i Stockholm.



Valsta gård omkring 1960. Tingvallaområdet till höger under uppbyggnad.

(Grosshandlare Bäckström ägare till Steninge 1888-1905).

Ekonomibyggnaden hade plats för 13 hästar och 50 nötkreatur. Efter smärre ändringar fanns det

plats för 60-70 nötkreatur. Under det att fadern brukade gården under tiden 1913- 1936 fanns även ett par oxar som dragdjur. Grisar och höns fanns det bara till husbehov.

Under denna tid dikades blötängarna mot Steningedalen ut och blev efter mycket slit bra odlingsmarker.

1926 köptes den första traktorn till gården, en Fordson.

Antalet anställda på gården var 5 statarkarlar samt 2-3 pigor.

Fram till 1926 kördes mjölken iväg till Märsta järnvägsstation klockan 5 mornarna, därefter gick mjölken

med bil till Stockholm från en mjölkpall vid Pinbacken.

Lönen till statarkarlarna var 600 kg råg, 300 kg vete, 250 kg blandsäd, 50 kg ärtor, ½ tunna sill,

25 kg salt strömming samt 550 kr per person och år. Den dag de anställdes fick de 10 kronor i städsel (anställningslön). Anställningen gällde för ett år i taget från den 24 oktober.

Pigornas lön var mat och husrum samt 25- 30 kronor i månaden, tvättgummorna hade 2 kronor per dag

så sent som 1933. Tvätten tvättades till en början nere vid Steningen i Mälaren. Tvättplatsen låg nedanför inspektorsbostaden.

Hälsingeflickorna var populära som pigor. De var duktiga och kunde vävning, något som Anna Wallin,

Olle Wallins mor, uppskattade mycket. Anna Wallin vävde själv mycket. Hon var även en mycket god

kokerska som hade gått i lära på Grand Hotel i Stockholm.

Detta fick hon heder av vid en lunch för kung Gustav V. Konungen gästade Valsta under en stormanöver

1926. Det stora kriget hade kommit till vår del av Uppland och konungen talade till trupperna från ett

hörn på terrassen till Valsta gård.

En militärparad drog förbi den ”kungliga läktaren”. Hörnet kallades därefter för kungshörnet.

Som tack för gästfriheten blev sedan Ivar Wallin inbjuden till middag i Palmkaffet i Sigtuna.

Sonen Olof Wallin hade arbetat obetald på gården fram till 1925. Han tyckte då att han kunde få lite

lön men det ansåg inte fadern. Olle Wallin sökte då jobb på Sellbergs åkeri i Stockholm.

Sellbergs hade en adress på Ynglingagatan i Stockholm och var bekanta med familjen.

Sellberg ansåg dock inte att Olle Wallin skulle ta ett sådant jobb, som en åkare kunde erbjuda, utan

såg till att Olle Wallin fick anställning som lantarbetare på Rocksta gård, där han bland andra fick en arbetskamrat vid namn Gunnar Sträng. Gunnar Sträng tillhörde inte dem som var ute och roade sig tillsammans med Olle och de andra på gården, han satt för det mesta hemma och läste, och det gav ju resultat som vi ju alla känner till.

Det var under Olles tid på Rocksta som Kungamanövern 1926 hölls i Märsta.

är Olle vid detta tillfälle kom hem för att hälsa stoppades han av ”högvakten” nedanför föräldrahemmet.

Så småningom kom folk från gården och hjälpte honom igenom.

Den stora manövern orsakade stora skador på Valsta odlingar, men Ivar Wallin fick ersättning för den förstörda grödan.

Våren 1927 flyttade Olle hem till gården igen. Han fick då 35 kr/mån av sin far i lön.

Olle Wallin arrenderade gården av sterbhuset Ivar Wallin mellan 1936 och 1957 och av kommunen 1957 till 1961. Under de sista åren drevs gården kreaturslöst och man odlade bland annat raps, där man tidigare odlat hö och annat kreatursfoder. Under denna senare tidsperiod var det bara två anställda och några extra anställda på sommaren.

Från sina uppväxtår minns Olle godsägare Schauman på Steninge, som for omkring med en ång- lokomobil och fraktade timmer till stationen. Vägarna som då underhölls av varje gårdsägare kördes sönder av loko-mobilen. Under Schaumans tid på Steninge blomstrade livet på godset. Där fanns många arbetstillfällen.

I de stora växthusen, som var 17 till antalet, kunde man köra med häst och vagn. Schauman behövde lerkrukor till växthusen och grundlade därför lervarufabriken. Han lät även bygga det stora fabrikskomplexet ovanför järnvägsstationen i Märsta.

Utefter vägen mot Steninge fanns ett litet lustigt hus, som så småningom förföll och revs på 60-talet. Där bodde en kvinna som hette Nora. Hon hade en liten skola för torparbarnen under Steninge. Som tack för sin gärning fick hon sedan huset och detta kallades därefter för Noras lott.

1959 flyttade Olle och Ella Wallin från Valsta till Södergatan, Olle arrenderade då ännu gården som kommunen köpt av sterbhuset. Många av ekonomibyggnaderna var uthyrda. Vid tre tillfällen slarvades det med eld så att husen brann ned. Ladugården var uthyrd till Skånska Cement. En svetsloppa orsakade en brand i ladugården varvid den brann ned.